



Lena Stenbrink

Illustrationer Tor Jäger

**B|WAHLSTRÖMS**

## **Tack**

till Henny Holmqvist, som gav mig chansen  
att ge ut mina böcker och Louella Bergman  
för arbetet med den här boken.

[www.wahlstroms.se](http://www.wahlstroms.se)

J hjärta J

Text © Lena Stenbrink 2009

Bild © Tor Jäger 2009

Utgiven 2009 av

B. Wahlströms Bokförlag,

Forma Publishing Group AB

Grafisk formgivning: Lena Stenbrink

Tryck: ScandBook AB, Falun 2009

ISBN 978-91-32-15420-1

# Innehåll

Kapitel 1. På stan	7
Kapitel 2. Tjejkompisen	12
Kapitel 3. Hem ljuva hem	19
Kapitel 4. Hemma hos Jenny	22
Kapitel 5. Gillar Fredde Jenny?	26
Kapitel 6. Gillar Jenny Fredde?	30
Kapitel 7. Varför är de osams jämt?	34
Kapitel 8. Brottningsmatchen	37
Kapitel 9. Osams	43
Kapitel 10. Fusk	46
Kapitel 11. Gräl, gräl, gräl	52
Kapitel 12. Läxläsning	57
Kapitel 13. Veckan före	62
Kapitel 14. Vad är det som har börjat?	65
Kapitel 15. Måns och Miranda	71
Kapitel 16. Det är kört	77
Kapitel 17. Klassfesten	82

Till Nina, David och Julia

# 1. På stan

– Men snälla mamma! säger Jonte.

Han har tjatat ända sedan i går kväll, men varken mamma eller pappa vill ge med sig.

– Nej, säger jag! Inte nu! Mamma låter irriterad. Tjatar du en gång till så får du stanna hemma!

Jonte ska gå på stan med Fredde.

Fredde ska köpa nya basketskor. Visst ska det ska bli kul att gå på stan, men Jonte vill också ha basketskor.

Mamma och pappa säger att det duger med vanliga gympaskor. Det gör det ju inte! Hur ska han kunna bli bra på basket om han inte har rätt skor?

Just när Jonte ska ge sig iväg till Fredde ringer telefonen. Det är Jenny

som undrar om Jonte kan komma till kojan idag.



– Det börjar faktiskt bli vår, säger hon. Vi har inte varit där på jättelänge!

Jonte vill verkligen träffa Jenny men nu går det inte.

– Jag kan inte, säger han, men kanske senare idag.

– Före klockan ett  
då, säger Jenny  
besviket, för sedan  
är pappa, jag och  
Jack bjudna  
hem till min  
andra bror och  
hans flickvän.  
De har just flyttat  
till en lägenhet  
tillsammans.



– Okej, jag får se om  
jag hinner, säger Jonte och hoppas  
verkligen att han gör det.

Hemma hos Fredde glömmet Jonte  
helt bort att han har bråttom. Freddes  
bror Filip har precis fyllt tolv år. Han  
har fått massor av roliga presenter.  
Jonte och Fredde lånar Filips  
fotbollsspel och kör ett par matcher.

När Freddes mamma kommer in, säger hon att de borde gå ut i det fina vårvädret. Det påminner Jonte om Jennys telefonsamtal. Hon sa också något om våren ...

– Nä, kom igen nu Fredde, säger han, vi sticker till stan.

När klockan börjar närma sig tolv har de fortfarande inte köpt några skor till Fredde. Jonte börjar bli irriterad. De har redan varit i två skoaffärer och en sportaffär, nu får faktiskt Fredde bestämma sig snart.

– Nu går vi till *Kalles sport* och om du inte hittar några där så struntar vi i det, säger Jonte.

– Värst vad du låter sur, säger Fredde. Jag kan väl inte hjälpa att inte du får köpa några!

Nu blir Jonte ännu surare. Dumma bortskämda Fredde. Det var ju inte alls därför han var sur.



– Jag är inte sur, snäser han, jag är hungrig!

– Jaså, säger Fredde, säg det då!  
Pappa skickade med pengar till mat.  
Vi går och köper varmkorv, vet ja!

Jonte känner hur det riktigt kryper i honom av ilska, men han kan ju inte sura när Fredde är så himla schysst hela tiden. Det är bara att glömma kojan och Jenny idag.

## 2. Tjejkompisen

Jonte får nästan vänta en hel vecka innan han äntligen får träffa Jenny vid kolan.

På fredagen har ingen av dem någon träning efter skolan. De har fortfarande inte talat om för någon att de är kompisar. När Jenny hamnar bakom honom i matkön, lyckas hon smussla över en lapp. ”Kolan klockan halv fyra?” står det.

Jonte blir varm och liksom pirrig.

Han vänder sig om och nickar till svar. Jenny ler vackert och Jonte vänder sig snabbt tillbaka. Han kan inte förstå varför en löjlig rodnad plötsligt sprider sig på hans kinder.

Redan klockan tre är Jonte vid kojans. Han ser att Jenny måste ha varit där och röjt lite. Kanske var hon där i lördags, då han gick på stan med Fredde. Han får lite dåligt samvete och börjar snygga till så gott han kan.

Vilken tur att han i alla fall har med sig varm choklad och bullar, så att han har något att bjuda henne på.

Jenny är lite sen. Det syns att hon har sprungit, för hon är lite svettig och det röda håret krullar sig i pannan på henne. Hon ser fantastisk ut, tycker Jonte och han känner sig fånigt nervös.