

# Jonte

## **BASKET- LIRAREN**

Lena Stenbrink

Illustrationer Tor Jäger

**B|WAHLSTRÖMS**

## **Tack**

till Henny Holmqvist, som gav mig chansen  
att ge ut mina böcker och Louella Bergman  
för arbetet med den här boken.

[www.wahlstroms.se](http://www.wahlstroms.se)

Jonte, basketliraren

Text © Lena Stenbrink 2009

Bild © Tor Jäger 2009

Utgiven 2009 av

B. Wahlströms Bokförlag,

Forma Publishing Group AB

Grafisk formgivning: Lena Stenbrink

Tryck: ScandBook AB, Falun 2009

ISBN 978-91-32-15626-7

# Innehåll

Kapitel 1. <i>Fantasier</i>	7
Kapitel 2. <i>En enda röra</i>	12
Kapitel 3. <i>Träningsmatchen</i>	14
Kapitel 4. <i>Straffpen</i>	20
Kapitel 5. <i>Mammas och pappas hemlighet</i>	25
Kapitel 6. <i>Kunde de inte frågat honom?</i>	32
Kapitel 7. <i>Tråkiga nyheter</i>	37
Kapitel 8. <i>Dan före dan</i>	44
Kapitel 9. <i>Den stora dagen</i>	50
Kapitel 10. <i>Dags för uppkast</i>	55
Kapitel 11. <i>Matchens lirare</i>	62
Kapitel 12. <i>Hos doktorn</i>	65
Kapitel 13. <i>Olles Glass &amp; Fika</i>	70

Till Nina, David och Julia

# 1. Fantasier

– Jonte!

Jonte hänger i basketkorgen.  
Slutsignalen ljuder och han har just  
hoppat otroligt högt och avgjort  
matchen med en fantastisk dunk.  
Publiken vrålar hans namn och ...

– Jonatan vakna! Sover du eller?

Jennifers röst väcker honom ur  
dagdrömmen och han rycker till som  
om han fått en stöt.



Det är onsdag. Han och Jenny är i kojan, Jenny har varit och hämtat fika och han skulle ha städat kojan så länge.

– Vad drömde du egentligen?  
frågar Jenny med retsamma ögon. Du såg så nöjd ut att det måste ha varit något jättebra.

Jonte rodnar och säger att han inte kommer ihåg riktigt. Han har inte alls lust att berätta om sina fantasier. Men Jenny ger sig inte, hon lirkar och tjatar. Till slut måste Jonte berätta.

– Okej då, säger han uppgivet. Min tränare Kjell har sagt att om jag spelar bra på träningsmatchen i morgon, kommer jag snart få vara med på en riktig match.

Han rodnar ännu mer.

– Jag drömde att jag gjorde det avgörande målet.

Jenny fnyser och ser nästan arg ut.

– Jag tycker att alla som vill ska få vara med på matcherna. Det är faktiskt inte viktigt vem som vinner!

– Men ..., börjar Jonte.

– Dessutom tycker jag att du är duktig, du är nästan bäst i klassen på basket.

Det känns bra att Jenny tycker att han är duktig, men hon verkar inte riktigt förstå det här med basket.

– Det är bara för att de andra är ännu sämre, säger han med en suck. Förresten är Fredde mycket bättre än mig.

Han hoppas att Jenny ska säga emot honom, men i stället fnyser hon igen och säger:



– Det är klart att han är, han har spelat basket jättelänge. Du har ju just börjat!

När Jonte kommer hem är han genomfrusen. Det börjar bli för kallt att vara i kojan och nu är han hungrig också.

Mamma sitter i soffan och sover. TV:n står på och visar en tråkig text-TV-sida. Det verkar som att det blir sen middag ikväll igen.

Han stänger av TV:n och mamma vaknar till.

– Å, hej älskling, säger hon. Vad är klockan? Har pappa kommit hem än?

## 2. En enda röra

Jonte letar hysteriskt efter sina träningskläder. Klockan är halv fem och om en kvart ska han möta Fredde vid macken.

Mamma och pappa har inte kommit hem ännu, så han måste själv hitta sina grejer. Allt är en enda röra hemma. Det ser ut som att ingen orkar städa längre. Pappa jobbar för mycket och mamma verkar mest vara trött eller illamående hela tiden.

Han kommer för sent till mötesplatsen. Fredde ser lite småsur ut.

– Det är träningsmatch idag, din sölkorv, träter han. Vi måste vara i tid. Dessutom är det kallt att stå här och vänta.

Jonte ber om ursäkt och berättar vilket kaos det är hemma.

– Jag tror jag vet vad det är för fel med din mamma, säger Fredde just som de kommer fram till hallen.

Hon är med ...

Sen hör inte Jonte mer för en bil kör förbi och Fredde skyndar in i omklädningsrummet.

– Vadå *med*? undrar Jonte.

Men Fredde har redan hunnit in och börjat prata med tränaren.